



Allah's Boodschapper (saw) gehoorzaamde Allah's bevel en presenteerde zijn groep aan heel Mekka. Hij (saw) ging naar buiten met zijn Sahabah in twee linies, één geleid door 'Oemar en de ander door Hamza. De Sahabah liepen op een manier die de Qoerajsj nog nooit eerder hadden gezien. Vervolgens omcirkelde hij (saw) de Ka'bah met hen.

Dit is de fase waarin Allah's Boodschapper (saw) met zijn Sahabah zich verplaatste van een geheime fase tot één die open was; van het oproepen, aanspreken en uitnodigen van degenen van wie hij voelde dat ze klaar waren om zijn oproep te beantwoorden, tot het aanspreken van alle mensen. De da'wah kreeg toen een nieuw keerpunt, de confrontatie tussen imaan en koefr in de maatschappij begon, de interactie tussen de goede concepten en de corrupte concepten begon, en hiermee is de tweede fase van de da'wah in werking gezet, oftewel de fase van interactie en strijd.

De ongelovigen begonnen tegen te strubbelen en te vechten tegen de da'wah, wat gaandeweg allerlei vormen van beschadiging en verwonding aan de Boodschapper van Allah (saw) en zijn Sahabah zou toedienen. Deze fase was één van de meest moeilijke. Het huis van Allah's Boodschapper (saw) werd gestenigd en Oemm Djamil, de vrouw van Aboe Lahab, gooide altijd onreinheden voor zijn huis. Hij (saw) negeerde het en verwijderde ze. Aboe Djahl gooide eens een uterus van een geit, die geslacht was als een offer voor de idolen, naar Allah's Boodschapper (saw). Hij (saw) verdroeg het allemaal en ging vervolgens naar het huis van zijn dochter Fatima zodat ze hem weer rein kon maken. Dit maakte de Boodschapper van Allah (saw) alleen maar sterker en het maakte hem nog gretiger voor de Islamitische oproep.

De moslims werden bedreigd en gepijnigd, elke stam nam het op zich de moslimstamleden te martelen en te vervolgen. Op een keer liet iemand zijn slaaf Bilal op het brandende zand leggen en plaatste een zware steen op zijn borst, enkel omdat hij Islam standvastig bleef volgen. Bilal

sprak uitdagend de woorden 'Ahad! 'Ahad! (de Ene, de Ene) en verdroeg dit leiden voor het belang van zijn Heer. Een vrouw stierf nadat ze was gemarteld, enkel omdat ze haar nieuwe geloof niet wilde afzweren en weigerde terug te keren naar het geloof van haar voorvaderen.

De moslims verdroegen het leiden, martelen, vernederen en de ontbering met alleen één doel in gedachte: het verkrijgen van Allah's (swt) tevredenheid.